

ASKOV SOGN

KIRKEBLAD



DECEMBER 2020 - FEBRUAR 2021



Kimer I, klokker? Bliver det jul i år?

Kommer julen til at mærkes som jul i år? Det er spørgsmålet i kirken her i år 2020s sidste måneder. Hvordan fejrer vi jul midt i pladsbegrænsning, mundbind, visirer, regler, afstandskrav? Midt i, at vi ikke må være for mange sammen – og at det faktisk var bedst, at vi ikke sang sammen? Julen har trange kår.

Kan det blive jul uden nærvær og sang? Er det da ikke julens varemærke? Det er spørgsmålet. Men tænker vi efter, var spørgsmålet faktisk også oppe at vende sidste år: Bliver det overhovedet jul i år? Situationen var givetvis en anden. Corona var der dengang ikke tænkt på. Så traditionen tro tog jeg *derover*, altså til Hovedstaden, for at købe julegaver med mine søskende. Og *derovre* var et nyt fænomen opstået. Nok var der pynt, nok var der fest, men det var *vinterpynt* og *årsfest*. Der var stjerner, lys og sne, men englens var forsvundet og Jesusbarnet også. Butikkernes intention var, at vinterfesten skulle være mere rummelig end julen, men virkeligheden var jo ikke mere rummelig end, at julen forsvandt.

Bliver det jul i år? Er et tilbagevendende spørgsmål. Hverken julen eller julens indhold er givet. Julen er som bekendt heller ikke nogen kristen opfindelse. Sol- og vinterhvervet har altid markeret årets skel for mennesker, som har ritualiseret dem i håbet om, at årshjulets cykliske gang skulle fortsætte og sikre overlevelsen. Evangeliet om, at Gud blev menneske midt i det dunkle mørke for at deltage i mørket, ja, endda bryde med dets magt over os og bringe lys, kraft og velsignelsens fred ind i det, *læser vi* i december, efter vores kalenderårs tre mørkeste dage og midt i sæsonens goldhed og død. For på de mørkeste dage skinner stjernen klarest.

Julefest og vinterfest – har vi brug for at fejre og altid haft brug for at fejre. For på vores breddegrader på denne tid af året mærkes det særligt stærkt, hvad David Hume formulerede: *Vi kan ikke vide om solen står op i morgen, men vi kan antage det.* Nu

Forsidebillede: Askov Kirke, julen 2019



vil tiltroen til tal og måleapparater måske formulere Humes sætning med, at *vi kan ikke vide, om solen står op i morgen, men vi kan måle det*, men de fleste af os har, når vi erfarer vores egen udsathed og begrænsethed her i verden, altså brug for mere end antagelse og målbare prognoser. Derfor kan vi formulere Hume sådan her: *Vi kan ikke vide, om solen igen står op, men vi kan tro det*. Vi kan håbe det. Og vi kan sætte al vor kærlighed i aktion ind i det liv, som er, nu og her. Ligesom vi kan bringe tro og håb og kærligt nærvær ind i de mærkelige omstændigheder, der er for vores jul i år, lade øjne tindre gennem visir og mundbind.

For det bliver jul i år. Vi er bevidste om den og bekymrede for den og har altså i år ingen intentioner om at skubbe den ud til overflødig side. Måske vi endda vil lægge mærke til, at klokkerne kimer for det lille Jesusbarn, vi hører om ved juletid, som voksede op og åbenbarede en Gud for menneskerne omkring ham, der var helt væsensforskellig fra deres egen Gudstro. Igennem Jesus *virkede* Gud med lys, og optimisme og kraft. Vældigt provokerende var han til tider, ja ganske ofte, men altid til befrielse for den, han hjalp. Livlig, livgivende, for nogen direkte oplivende! Den tro, han bragte til os, minder mig om, at *ser* jeg efter lyset, så finder jeg det også. Den tro er vitterligt et solhverv for hjerterne bange. En sol, der stiger op igen midt i selv den dybeste uro og gru.

Derfor bliver det jul i år. Klokkerne vil kime, og vi må spørge os om vi ved, hvorfor de kimer. Om vi kan høre det fredsråb og fredshåb, de kimer med, ind i al uro og gru, som har vi haft så rigeligt af i år. Virus og døde mink og økonomi og præsidentvalg og grundig introduktion til begrebet *sexisme* og klima- og integrationsspørgsmål, og jeg ved da snart ikke hvad. Vi har brug for fredsråb og fredshåb og løftet om, at solen altid står op igen over hjerterne bange. Brug for at tro og håbe på ham, som minder os om, at frygt er det dumme af alt. Brug for, at den hjemløse kærlighed atter finder sted i vor dunkle verden.

*Glædelig julehilsen fra
Sidsel Keibel Blom*

JULEN I ASKOV KIRKE 2020

På grund af Covid-19 situationen og de aktuelle restriktioner for brug af kirkens rum bliver julen i Askov Kirke anderledes, end den plejer, da der kun må være 70 gæster pr. gudstjeneste.

Vi har derfor valgt at afholde 3 juleaftensgudstjenester
torsdag den 24. december kl. 12.00, 14.00 og 16.00.

Billetter til juleaftensgudstjenesterne kan afhentes ved kassen i Dagli'Brugsen i Askov fra **tirsdag, den 8. december kl. 18.00.**

Vi henstiller til, at man som familie kun afhenter det antal billetter, man har brug for, sådan at flest mulige familier får mulighed for at deltage ved juleaftensgudstjenesten.

Hvis man ikke kan komme i kirke juleaften, så afholder vi også gudstjeneste **juledag fredag den 25. december kl. 10.00 og 2. juledag lørdag den 26. december kl. 10.00.**

Husk, at mundbind er påkrævet, når man bevæger sig i kirken, men ikke når man sidder.

*Med venlig hilsen
Askov Menighedsråd*



VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 2020

Ved valgforsamlingen i Konfirmandhuset den 15. september valgtes følgende medlemmer til menighedsrådet i Askov:

Mike Simonsen Straarup
Erling Glitrup
Anne-Marie Ravn Melvang
Ulla Regitze Bojsen Henningsen
Henning Helle Knudsen
Betina Herold Højgaard
Beata Erzebet Fabricius

Stedfortrædere:
Peter Søndergård Jørgensen
Inger Møller Barsballe

I næste nummer af kirkebladet præsenteres de nye menighedsrådsmedlemmer

JULEKONCERT

Mariann Mikkelsen

synger og spiller i Askov Kirke
Onsdag den 2. december kl. 19.00



Ved julekoncerten vil Mariann synge kendte danske julesange samt international julemusik fra bl.a. Frankrig og de keltiske lande med eget akkompagnement på keltisk harpe.

Billetsalg på Vejen Kunstmuseum eller ved indgangen til Askov Kirke.

Arrangør: Museums- og Kunstforeningen
for Vejen og Omegn

”Så englene synger”

Klaver og violin
Klassisk koncert i Askov Kirke
fredag d. 11. december kl. 16.30



Med koncerten “Så Englene Synger” præsenterer violinist Agnes Hauge og pianist Cecilie Holst Bodin nogle af de mest inderlige og udtryksfulde værker for violin og klaver.

Programmet består af Cesar Francks både inderlige og dramatiske sonate, Mozarts melankolske og sangbare sonate i e-mol samt værker for soloklaver af Bach og Chopin.

Begge musikere er ved at afslutte deres studier i solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium og har deres debutkoncerter i første del af 2021. Koncertprogrammet er således en “greatest of” fra to debutkoncerter.

Der er **fri entré** til koncerten.

JULESALMESANG



Traditionen tro er der julesalmesang i Askov Kirke en fast ugedag i december måned frem til d. 24/12. Julesalmesang ledes af kirkens organist Mette Bredthauer med hjælp fra kirkesanger Susanne Hauberg.

I år er det onsdag d. 2/12, 9/12 og 16/12,
hver gang kl. 16.30-17.00
Vi synger 4-5 salmer med en kort introduktion
eller fortælling undervejs.

Alle er velkomne - og hver fugl synger med sit næb!

Arrangementet gennemføres naturligvis under hensyntagen til myndighedernes corona-restriktioner vedr. afstand, deltagerantal og ansvarlig færden i øvrigt.



Babysalmesang i Askov 2021

Så er der igen babysalmesang i Askov Kirke!

Vi mødes fem tirsdage fra 10:00-11:00, hvor vi synger og laver musikalske aktiviteter med de små. Forløbet er bygget op som en minigudstjeneste, og det er det samme forløb, vi gentager hver gang. Vi synger og leger fra 10-11, og derefter er der mulighed for en halv times snak, kaffe, te og socialt samvær i kirken.

Medbring tæppe til at lægge over madrasserne.
Tilmelding og evt. afbud er ikke nødvendig – I møder bare op!

- 1.gang: Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 10-11 (uge 4)
- 2.gang: Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 10-11 (uge 6)
- 3.gang: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 10-11 (uge 8)
- 4.gang: Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 10-11 (uge 10)
- 5.gang: Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10-11 (uge 12)

*Vel mødt og mange gode hilsner,
Mette og Sidsel*



Øverst til venstre: Herdis og Yvonne hjælper hinanden med at tage flaget ned engang i november efter søndagsgudstjenesten ved Askov Kirke. Uden deres og de andre frivilliges arbejde kunne Askov Kirke ikke fungere, som den gør.

Øverst til højre: Når det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent, har Kirsten Bøgh Fuglø, Preben Simonsen, Hanne Johansen og Helle Barnhøj (sidstnævnte ikke med på fotoet) haft deres sidste dag i denne valgperiode som menighedsrådsmedlemmer ved Askov Kirke. Vi takker dem for deres store engagement i arbejdet for at gøre Askov Kirke til et særligt sted. Vi håber, at vi i fremtiden kan møde dem som frivillige ved Kirken.

Nederst til højre: I oktober var konfirmanderne på besøg i Jelling, hvor de oplevede gravhøjene, kirken med Gorm den Gamles grav og ikke mindst Jellingstenen, der ofte bliver betegnet som »Danmarks dåbsattest«.



KIRKELIGE HANDLINGER FRA ASKOV KIRKE



DØBTE

Aske Bjerrum Krogsgaard
Noah Vendelbo Christensen
Aksel Voxnæs Rømer
Johanne Winther Stentebjerg

VIEDE

Heidi Winther Stentebjerg og Frederik Winther Stentebjerg

BEGRAVEDE

Inga Karlsen
Aase Carlsen
Kirsten Ørum
Gurli Thomsen



FACEBOOK

Askov kirke har sin egen facebook side.
Er du på facebook, kan du se den under Askov kirke.
Her kan du følge med i de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken.



ASKOV SOGN

NAVNE OG ADRESSER

Menighedsrådet:

Formand: Peter Ole Finnemann Viuff, tlf. 6161 9250,
e-mail: pofv@km.dk

Næstfmd.:

Kasserer: Erling Glittrup, e-mail: erling.glittrup16@gmail.com

Kirkeværge: Ulla Henningsen, tlf. 7536 1231

Kontaktperson: Beata Erzebet Fabricius

Fmd. f. valgbestyrelsen:

Valgbestyrelsesmedlem :

Medlem af stående udvalg:



Præster:

Provst, sognepræst, kbf.: Peter Ole Finnemann Viuff

Askov kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen

Tlf. 7536 1497/6161 9250, e-mail: pofv@km.dk

Sognepræst Sidsel Keibel Blom

Tlf. 6120 3995, e-mail: sikb@km.dk

Organist:

Mette Bredthauer

Tlf. 3064 3045, e-mail: metbr@km.dk

Henvendelse vedr. attester, fødselsanmeldelser og kirkelige handlinger til sognepræsten (begyndt kbf.)

Gravertkontoret: Tlf. 7536 2143, alle hverdage kl. 11-13

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræst Peter Viuff

Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)

Menighedsrådsmøder afholdes i Konfirmandhuset:

Se opslag på kirkens hjemmeside

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk

GUDSTJENESTER I ASKOV KIRKE

DECEMBER

29/11	1. søndag i advent	Kl. 10.00	Peter Viuff
6/12	2. søndag i advent	Kl. 19.00	Sidsel Keibel Blom med ”De 9 læsninger”
13/12	3. søndag i advent	Kl. 10.00	Peter Viuff
20/12	4. søndag i advent	Kl. 10.00	Sidsel Keibel Blom
24/12	Juleaften	Kl. 12.00	Peter Viuff,
		Kl. 14.00	Sidsel Keibel Blom
		Kl. 16.00	Sidsel Keibel Blom
25/12	Juledag	Kl. 10.00	Peter Viuff
26/12	2. juledag	Kl. 10.00	Peter Viuff
27/12	Julesøndag	Udgår	

JANUAR

1/1	Nytårsdag	Kl. 16.00	Sidsel Keibel Blom
3/1	Helligtrekongers søndag	Kl. 10.00	Peter Viuff
10/1	1. søndag efter H3K	Kl. 10.30	Sidsel Keibel Blom
17/1	2. søndag efter H3K	Kl. 10.00	Peter Viuff
24/1	3. søndag efter H3K	Kl. 10.00	Sidsel Keibel Blom
31/1	Septuagesima søndag	Kl. 10.00	Peter Viuff

FEBRUAR

7/2	Seksagesima søndag	Kl. 10.00	Sidsel Keibel Blom (Kyndelmisse)
14/2	Fastelavns søndag	Kl. 10.00	Peter Viuff
21/2	1. søndag i fasten	Kl. 10.30	Sidsel Keibel Blom
28/2	2. søndag i fasten	Kl. 10.00	Peter Viuff

MARTS

7/3	3. søndag i fasten	Kl. 10.00	Sidsel Keibel Blom
-----	--------------------	-----------	--------------------

Fyraftenssang: Kl. 17.00

Den 14. januar Peter Viuff

Den 28. januar Sidsel Keibel Blom

Den 11. februar Peter Viuff

Den 25. februar Sidsel Keibel Blom
