

# Andagt fra Læsepladsen

Af præst Peter Viuff



Salme: 176 – ”Se, hvor nu Jesus træder”

## Kære Gud!

Grib ind, som du gjorde det, da det blev påske og du kom os i møde med hele dit liv. Grib ind, som du gjorde det, da vi blev døbt og fik arveret til det evige liv hos dig.

Herre Jesus Kristus, du Guds Søn!

Tak, fordi du lod dig føde som et menneske på jorden. Grib du ind, når vi vil hindre livet i at udfolde sig hos vore medmennesker. Grib ind med din

kærlighed, der sætter os på plads og giver os nye muligheder.

Gode Helligånd, tag angesten fra os og styrk vort nærvær. Hjælp os til at bede for vor næste. Skub til os, så vi kan ødsle med kærlighed. Fortæl os, hvad vi skal bede om og gør os til åbne og modige mennesker.

Amen

## Evangelium til Palmesøndag 2020

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden*

*evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.« Markusevangeliet 14,3-9*

Salme: 172 – ”Se, vi går op til Jerusalem”

### **Meditation over evangelieteksten**

Ødselhed og fråseri, - det er en dødssynd. Ødselhed? Det er letsindig omgang med penge og ressourcer. Det er at handle uden omtanke. Ødsel, - det er kvinden, der ødelægger den gode stemning i Simons hus, - hun ødsler med nardusolien. Tilskuerne til ”salvingen” ser straks spildet af den kostbare salve. Salven kunne ved et salg have gjort større gavn! Hvorfor forsvare Jesus så kvinden? Nød han mon duften af salven. Nej, salvningen med olien bliver et tegn på det, som venter; nemlig døden. Kvinden har gjort Jesus klar til hans begravelse. Jesus vidste, hvad der ventede og hvad påskedagene ville betyde. Det vidste disciplene og de andre gæster ikke. Jesus vil vise os noget vigtigt, - nemlig at i relationen til et andet menneske er det godt at være ødsel. Når vi er knyttet til et andet menneske, giver vi uden omtanke. Vi ødsler og vover pelsen og livet. Ødselhed, mennesker og kærlighed, - det er, hvad Palmesøndag vil huske os

på. Huske os på i en tid, hvor vi skal være sammen på afstand, at kærlighed kun findes i det nære og ikke på afstand, det gør kun frygten. For ødselhed er kærlighedens væsen. Påsken er Guds ødselhed. Her ødsles med triumftog, hyldest og begejstring i Jerusalem. Her ødsles med et festmåltid. En overflod af torturen og rædslerne langfredag. En ødselhed af undere og mirakler, da graven er tom og englen møder kvinderne med ordene: Han er ikke her! Han er opstået! Påsken er ren overflod. Gud ødsler ud over al forestillingsevne, - døden overvindes og fråseriet ender i opstandelse. Nu er døden ikke længere, det værste, der kan ske os, men det er frygten for at turde at leve livet frit. Frygt er værre end død, - er tab af frihed og skal kvæles med en ødsel af kærlighed. Jesus siger: I skal være klar over, at uanset hvor i verden budskabet om mig bliver fortalt, vil man fortælle, om det hun har gjort. Hun vil blive husket for at have været ødsel og givet mig det bedste, - hun vovede pelsen - livet. Vær handlekraftige i ødselhed - frygt ikke! Det er påskens budskab og påsken begynder lige nu. Amen.

Salme: 192 – ”Hil dig, frelser og forsoner”

## **Kære Gud vi beder dig!**

Kom til os når vi mister troen. Fortæl os, så vi tør tro, at vi har værdi i dine øjne og at vores liv er værd at leve. Vær hos os, når vi, i livets svære og frygtelige dage, har brug for troen til at hjælpe os igennem.

Herre Jesus Kristus! Tak, fordi du har frelst os med dit eget liv og fordi din opstandelse lover evigt liv til os.

Gode Helligånd! Tak, fordi du vil være en stemme i vore tanker og følelser. Lær os at omsætte vort håb i tro og handling. Hjælp os til at turde at tage chancer, lære os at være frie mennesker uden garantier. Amen

Salme: 55 – ” Ved Jesu navn forlades alle synder”