

# ASKOV SOGN

## KIRKEBLAD



DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

# Julen - en stor glæde

”Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket”. Sådan siger englen til hyrderne på marken julenat.

I virkeligheden er det en overskrift, man kunne sætte over hele evangeliet: Frygt ikke, glæd jer! Glæden har erstattet frygten. Det er julens budskab. Gud er ikke længere en *frygte-lig* Gud, Gud er glædens Gud.

Derfor kan vi også med fryd synge de gamle julesalmer om julen, der er kommet med solhverv for hjerterne bange; om sorg, der skal vendes til glæde; om Guds engle, der vandrer op og ned af himlens tonestige og julesorgen, der skal slukkes. For julen forkynder, at himlen har åbent sig over os, at der kom lys i mørket, at frygt og sorg skal blive til glæde.

Frygt og glæde er grundfølelser. En præst og psykoterapeut har engang beskrevet menneskers måde at orientere sig i livet på, som om vi inden i os havde et kompas, hvor nålen i den ene ende peger hen mod det, vi frygter og den anden ende peger mod det, vi har lyst til, det vi glædes over. Vi kan altså lade vores liv være styret af det, vi frygter eller vi kan lade vores liv være styret af det, der vækker livslyst og glæde i os. Ofte gør vi det stik modsatte af det, vi egentlig ønsker, fordi vi frygter andres dom. Vi frygter at tage os forkert ud i andres øjne.

Nogle gange skjuler vi det, vi gerne vil - af frygt. Fordi vi synes, det er forkert, at vi tænker og føler, som vi gør, og at vi gerne vil det, vi faktisk gerne vil. Frygt er, kan man også sige, mangel på tro. Vi tror ikke nok. Vi tror ikke på, at kærligheden kan bære hele veje, at glæden har ret.

Julenat kom Gud til verden for at få os til at følge kompasnålen ikke i frygtens retning men i glædens. Glæden kom til verden i det lille barn

i krybben. Det var det, der blev forkyndt for hyrderne på marken. Gud var blevet menneske og dermed blev der sagt til hyrderne og alle mennesker. Det er ok, at være menneske, det er godt nok at være hyrde, det er også helt i orden at være støvet beskidt og fattig og ligge på den kolde mark i den mørke nat. Gud selv er kommet os nær, han er gået med os helt ind i alle afkroge af det at være menneske.

Det er julens inderste og dybeste glæde. Gud blev menneske, et lille menneske. Så lille at han fra nu af ved, hvad det vil sige at være en af os.

Gud ved det hele, han ved hvordan det er at føle sig lille og afmægtig, hvordan det er at leve i denne verden, hvordan det er at dø og miste alt. Gud kender det mørke der kan være i og omkring et menneske. Han kender det, for han kom til verden i mørket og han døde i mørket, han er med os også der. Julen forkynder det. Gud er os nær.

Hyrderne blev først bange, da de så englen og så Herrens herlighed stråle omkring sig. De blev bange, for de kendte Gud, som én de skulle frygte. Men med englens ord forstod de nu, at Gud var en kærlig Gud. Gud er kærlighed. For sådan møder kærligheden os udsat, ubeskyttet, som et spædbarn helt udleveret til andres omsorg og beskyttelse. Aldrig fordømmende eller irettesættende.

Og så blev himlen fuld af englesang. For det var nok en fanfare værd, at mennesker og deres liv med hinanden blev sat fri, sat fri af frygt, sat fri til at elske og glædes.

Kompasnålen er blevet sat til at pege i en ny retning. I glædens og kærlighedens retning. Jesus selv er et kompas i verden. Han fortalte med sin fødsel, sit liv, sin død, at kærligheden skal være både mål og retning for vores liv, at vi skal give vores liv hen, som han gjorde – i kærlighed.

---

*Forsiden: Detalje fra alter i Truro Cathedral, Cornwall*

”Frygt ikke” sagde englen julenat til hyrderne på marken. ”Frygt ikke” sagde en engel til kvinderne ved graven påskemorgen. Gud har tændt lys i vores mørke, sorgen er vendt til

glæde. Det er værd at fejre og ønske hinanden glædelig jul på.

*Glædelig Jul!*  
*Merethe Jørgensen*



## AFSKED MED SOGNEPRÆST

Nogle gange sker tingene lige lovlig hurtigt i ens liv, så man næsten ikke får sin sjæl med, kender I det?

Sådan er det lidt for mig lige nu, for tiden er med ét kommet, hvor jeg skal tage afsked med Askov kirke og sogn.

Som mange sikkert har erfaret, så er jeg blevet sognepræst i Brørup – og det allerede fra 1. november, så jeg er fuld gang i mit nye sogn. Jeg har været ansat 50% i Brørup i 2 år, så jeg kender sognet og er blevet glad for stedet. Derfor var det en stor glæde for mig, at menighedsrådet valgte mig.

Men når det er sagt, så er det også meget vemodigt for mig at sige farvel til Askov kirke og sogn, for lige siden jeg i december 2007 blev indsat i kirken, har det været min faste og trygge base som præst i 11 år. Det er faktisk den længste periode jeg har været præst samme sted!

Jeg har i mit arbejde i Askov oplevet og lært så meget godt; og vigtigst af alt, så har jeg mødt så mange mennesker, som er kommet til at betyde meget for mig.



I det hele taget har jeg altid set det som en stor gave, at man som præst, får lov til at være med i folks liv; både deres glæde og deres sorg, og derfor vil jeg gerne sige alle i Askov sogn, og ikke mindst mine gode kollegaer, menighedsrådet, ansatte og alle de mange frivillige ved Askov kirke tak.

Tusind tak for den gode tid jeg har haft sammen med jer!  
Den tid vil jeg gemme i mit hjerte, som en ganske særlig og dyrebar tid i mit liv.

Alt godt og Guds velsignelse til jer alle!

*Med venlig hilsen*  
*Inge Klarlund Bach*



# JULESALMESANG I ASKOV KIRKE



## Hver onsdag i december kl. 16.30

En god halv time i Askov Kirke hvor vi synger nogle af de dejlige jule-salmer fra salmebogen og hører en kort fortælling undervejs.

Første gang er onsdag **d. 5. december.**

Derefter onsdag **d. 12. og 19. december.**

Alle er velkomne: hver fugl synger med sit næb!

Arrangementet ledes af kirkens organist, Mette Bredthauer.



## KIRKEKAFFE I PRÆSTEGÅRDEN

**Søndag d. 2. december** – 1. søndag i advent – vil vi gerne invitere til kirkekafe i præstegården efter gudstjenesten kl. 10. I år bidrager medlem af menighedsrådet, Beata Fabricius, med en fortælling om sin barndoms jul i Ungarn og sin ungarske bedstefar, der var luthersk præst.

Med venlig hilsen Merethe og Hasse N. Jørgensen



## DE 9 LÆSNINGER

Det er efterhånden en mangeårig tradition, at vi i Askov kirke holder en aftengudstjeneste i adventstiden med ”De 9 Læsninger”. Det er i år **søndag d. 16. december kl. 19.30**. Folk fra sognet står for oplæsningen af de bibelske tekster og der bliver lejlighed til at synge en mængde dejlige salmer sammen. Desuden er der musikalske indslag ved trioen ”Alumio”.

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen er liturg.





## SORRIG OG GLÆDE

**Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30 i Konfirmandhuset.**

**Forstander for Løgumkloster refugium, Helle Skaarup**, giver et meget personligt bud på, hvordan man som efterladt skaber mening i det meningsløse og sætter fokus på at give livet videre. I fuld erkendelse af, at et menneskeliv rummer både sorry og glæde.

Arr. I samarbejde mellem Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum



## BABYSALMESANG OG MINIKONFIRMAND

Vedr. opstart af babysalmesang og minikonfirmander i det nye år.  
Se opslag på kirkens hjemmeside og Facebook.  
Forventelig omkring **1. februar**.



## KONCERT MED ASKOV – MALT JAGTHORNSBLÆSERE

**Torsdag d. 7. februar kl. 19.00** giver jagthornsblæserne igen koncert i Askov kirke. Ind imellem de enkelte numre på horn vil deres brug og betydning ved jagten blive forklaret. Undervejs vil der også blive sunget nogle salmer og provst Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller lidt om ”Jagt i bibelsk lys”.





# KIRKELIGE HANDLINGER FRA ASKOV KIRKE

## DØBTE

Liva Widding Damkjer  
Emilie Schmidt hansen

## VELSIGNEDE/VIEDE

Tina Veng Christensen og Christian Veng Christensen

## BISATTE/BEGRAVEDE

Joakim Kørner Nielsen  
Ole Larsen



## FACEBOOK

Askov kirke har fået sin egen facebook side.  
Er du på facebook, kan du se den under Askov kirke.  
Her kan du følge med i de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken.



# ASKOV SOGN

## NAVNE OG ADRESSER

### Menighedsrådet:

Formand: Preben Simonsen (tlf. 2227 2188)  
Næstfmd.: Hanne Johansen  
Kasserer: Erling Glittrup (erling.glittrup@skolekom.dk)  
Kirkeværge: Ulla Henningsen (tlf. 7536 1231)  
Kontaktperson: Beata Fabricius  
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø

### Præster:

Provst, sognepræst kbf.: Hasse Neldeberg Jørgensen,  
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen.  
Tlf. 7536 1497, e-mail: hnj@km.dk

Sognepræst Merethe Jørgensen  
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen  
Tlf. 7536 1497, e-mail: mejn@km.dk

### Organist:

Mette Bredthauer  
Tlf. 3064 3045, e-mail: metbr@km.dk

**Henvendelse vedr. attester, fødselsanmeldelser og kirkelige handlinger til sognepræsten (begyndt kbf.)**

**Gravertkontoret:** Tlf. 7536 2143, alle hverdage kl. 11-13

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræst Merethe Jørgensen

**Kirkebil:** PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)

**Menighedsrådsmøder afholdes i Konfirmandhuset:**

Se opslag på kirkens hjemmeside

Kirkens hjemmeside: [www.askovkirke.dk](http://www.askovkirke.dk)



# GUDSTJENESTER I ASKOV KIRKE

## DECEMBER

2/12	1.s. i advent	kl. 10.00 (MEJN) <b>Kirkekaffe i præstegården</b>
9/12	2.s. i advent	kl. 10.00 (Hans D. Fabricius)
16/12	3.s. i advent	kl. 19.30 <b>De 9 Læsninger (HNJ)</b>
23/12	4.s. i advent	kl. 10.00 (MEJN)
24/12	Juleaften	kl. 14.30 (MEJN) og kl. 16.00 (HNJ)
25/12	Juledag	kl. 10.00 (HNJ)
26/12	2. juledag	kl. 10.00 (MEJN)
30/12	Julesøndag	kl. 10.00 (Paul Monrad)

## JANUAR

1/1	Nytårsdag	kl. 16.00 (MEJN)
6/1	H3K søndag	kl. 10.00 (MEJN)
13/1	1.s.e.h.3.k.	kl. 10.00 (HNJ)
20/1	2.s.e.h.3.k.	kl. 10.00 (Paul Monrad)
27/1	3.s.e.h.3.k.	kl. 10.00 (MEJN)

## FEBRUAR

3/2	4.s.e.h.3.k.	kl.10.00 (MEJN)
10/2	Sidste s.e.h.3.k.	kl. 10.00 (HNJ)
17/2	Septuagesima	kl. 10.00 (NN)
24/2	Seksagesima	kl. 10.00 (MEJN)

---

**Fyraftenssang:** hver gang kl. 17.00

17. januar (MEJN)

31. januar (HNJ)

14. februar (MEJN)

28. februar (HNJ)

---

*MEJN: Merethe Jørgensen / HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen*